

Ύπνος κάτω από τίς φωτιές!

Η φωτογραφία, πού παραπλεύρως δημοσιεύεται, φανερώνει τήν υπέρτατη κούρασι τῶν ἀνδρῶν τοῦ **πυροσβεστικοῦ σώματος**, πού φτάνει μέχρι θυσίας. Λένε μερικοί, ὅτι τό φετινό καλοκαίρι εἶχαμε λιγώτερες φωτιές ἀπό προηγούμενες χρονιές.

- Ἡ φωτιά ὅμως στήν **Ἀττική** (καί πάλι) ἦταν ἐφιαλτική. Ξεκίνησε ἀπό τόν Βαρνάβα, πέρασε στόν Μαραθῶνα, ἔφτασε στήν Πεντέλη, τήν περιτύλιξε ἀπό παντοῦ, κατέβηκε πρός τά κάτω, πλησίασε τά Βριλλήσια, ἔγλειψε τό Χαλάνδρι, ἔσπειρε τόν τρόπο, κατέκαυσε πάνω ἀπό 100.000 στρέματα δασικῆς ἐκτάσεως, κατέστρεψε πάνω ἀπό 150 σπίτια, προκάλεσε ἀνεπανάληπτες ζημιές. Κινητοποιήθηκε ὁ **κρατικός μηχανισμός**; Θέλουμε νά πιστεύουμε, Ναί! Ἄλλ' ὁ κόσμος ἔζησε ἐφιαλτικές ἡμέρες καί νύκτες.

- Ἐκεῖνο, πού περισσότερο ἔχει ἀποσπάσει τήν προσοχή καί τόν θαυμασμό ὄλων τῶν εὐαισθητῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ **αὐτοθυσία** τῶν πυροσβεστῶν, τῶν ἀστυνομικῶν, τῶν ἐναερίων μέσων, τῶν ἐθελοντῶν καί ἄλλων ἀνωνύμων, πού ἔτρεξαν, βοήθησαν καί ὕστερα κρύφτηκαν.

- Ἡ φωτογραφία μιλάει μόνη της. Τήν ὥρα πού ἐμεῖς κοιμόμασταν σέ ἀπαλά στρώματα, ἄνδρες τοῦ πυροσβεστικοῦ, πού δέν ἔκλεισαν μάτι δύο καί τρία ἡμερόνυκτα, ἔπεφταν κυριολεκτικά «πτώματα» πάνω στούς δρόμους καί στίς καρβουνισμένες περιοχές καί εἰσπνεόντας καπνοῦς προσπαθοῦσαν νά βροῦν λίγο ὕπνο!

- Φυσικά τά παλληκάρια ὄλων τῶν ὑπηρεσιῶν, πού ὠρμοῦσαν μέσα στίς φωτιές, πρέπει ἄμεσα ν' ἀμειφθοῦν καί ἠθικά καί οἰκονομικά. Καί ὅπωςδῆποτε τό κράτος ὀφείλει ἄμεσα νά τάξει τά ἐπαγγέλματα τῶν πυροσβεστῶν καί τῶν ἀστυνομικῶν στά λεγόμενα **«βαρέα» καί ἀνθυγιεινά**.

- Ἄλλ' ὄχι ἐπαίνους δέν εἰσέπραξαν οἱ ἥρωες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καί πυρόσβεσης, ἀλλά βρέθηκε κάποιος βουλευτής, ἢ μάλλον εὐρωβουλευτής, πού ἐπετέθη μέ βρώμικες λέξεις στούς πυροσβέστες καί τοῦς ἀστυνομικούς.

- Ὁ κύριος αὐτός, πού τό ἐπίθετό του ταυτίζεται μέ τοῦς «παπάδες», ἐνῶ φυσικά δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἱερωσύνη, ἀμείβεται ὡς εὐρωβουλευτής μέ 10.000 εὐρώ μηνιαίως. Καί ὅμως ἔχει τό θράσος ν' ἀποκαλῆ **«μπάτσους»** τοῦς ἀγωνιστές τοῦ μόχθου καί τῆς ἀγάπης!

- Ὁ ὑπό διάλυσιν ΣΥΡΙΖΑ ἄς προσέξῃ τοῦς τρεῖς «παπάδες» του! Ὁ ἕνας κ. «Παπᾶς» ἔβρισε τοῦς ἥρωες ἀστυνομικούς καί πυροσβέστες, ὁ ἄλλος κ. «Παπᾶς» καυχᾶται γιά τήν σχέση του μέ τοῦς «γκέις», ὁ τρίτος κ. «Παπᾶς» ἔχει μείνει στήν ἱστορία ὡς ὁ «13-0»!

Ἄς τοῦς χαίρεται ἢ παράταξί τους. Ἐμεῖς μέ συγκίνησι θά στεκώμαστε ἐνώπιον στά παλληκάρια τῆς αὐτοθυσίας!