

Τὴν βρῆκαν; Τὴν εἶδαν;

Ἰμαστε σίγουροι, ὅτι στή λεγόμενη εἰκόνα τῆς **Μεγαλόχαρης** ὑπάρχει τό πρόσωπο τῆς Παναγίας; Στίς 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, συνέτρεξε καί πάλι πλῆθος λαοῦ στήν Τήνο. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε, πῶς λάθος κάνουν καί οἱ ἀρμόδιοι τοῦ προσκυνήματος τῆς Τήνου, πού ὀργανώνουν πανηγύρι στήν Τήνο τόν Δεκαπενταύγουστο, ἀφοῦ ὁ Ναός τους δέν εἶναι ἀφιερωμένος στήν Κοίμησι, ἀλλά στόν **Εὐαγγελισμό**.

• Τό σπουδαιότερο ὅμως δέν εἶναι αὐτό. Ἄλλωστε εἶναι τόσο διαφημισμένο τό τηνιακό προσκύνημα, ὥστε εἶναι καθημερινός μαγνήτης λαοῦ (πιστοῦ, ὀλιγοπίστου, ἀλλά καί ἀπίστου!).

• Τό σπουδαιότερο εἶναι ἄλλο, καί ἀπορεῖ κανεῖς, πῶς μ' αὐτό δέν ἀσχολεῖται ἔστω ἓνας ἀρμόδιος. Μιλᾶνε γιά «εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης». Καί φυσικά δέν ἐνοχλεῖ τό ὄνομα. Ἐχει ὄντως **μεγάλη χάρι** ἡ Θεοτόκος, ὡς ἔχουσα παρρησίαν πρὸς τόν Θεόν καί ὡς πρεσβεύουσα ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Στ' ἀλήθεια ὅμως, ὑπάρχει, ἔστω καί ἓνας, πού νά εἶδε πάνω στήν πολυσχιδῆ κορνίζα τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἔστω καί ἴχνη του; Βλέπεις ἀπλῶς κορνίζα!

• Βλέπεις κολιέδες. Βλέπεις δακτυλίδια. Βλέπεις βραχιόλια. Βλέπεις ρολόγια. Βλέπεις χρυσαφικά ποικίλα. Πρόσωπο βλέπεις;

• Λέγεται, ὅτι ἡ ἀγία Πελαγία βρῆκε κατὰ θαυματουργικό τρόπο τήν εἰκόνα, πού ἔσπευσαν νά τήν ὀνομάσουν «Μεγαλόχαρη». Ἐραγε ἐκείνη πού τήν βρῆκε, τήν εἶδε κιόλας; Πολλοί διερωτῶνται: Ὅποια τήν βρῆκε τήν εἰκόνα, γιατί... τήν ἔκρυψε; Πάντως γιά νά μή βλέπη κανεῖς οὔτε ἴχνος εἰκονίσματος, οὔτε ἴχνος προσώπου, αὐτό σημαίνει, ὅτι λέγεται ὅτι **βρῆκαν** κάποια εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀλλά... **δέν τήν εἶδαν!**

• Δέν γνωρίζουμε, πῶς καί πότε ἐγκαταστάθηκε στό προσκηντάρι τῆς Τήνου κορνίζα χωρίς συγκεκριμένα εἰκόνα!!! Οὔτε γνωρίζουμε πῶς καί πότε κρεμάστηκαν μπροστά στήν κορνίζα χρυσά καράφια καί χρυσά δέντρα!

• Ἡ εὐλάβεια στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου δέν μετριέται μέ **χρυσᾶ τάματα** οὔτε μέ μακρινά προσκυνηματικά ταξίδια. Μετριέται μέ τήν πίστι στό **Μυστήριον τῆς σαρκώσεως** τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού ὁ ἀγιώτατος ρόλος τῆς Μαρίας τῆς Παρθένου ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη ἀνθρώπινη προσφορά στή σαρκωμένη ΑΓΑΠΗ.

Ἐραγε οἱ διοικοῦντες τό προσκύνημα τῆς Τήνου σκέφτηκαν ποτέ, ὅτι σκέτα ξύλα δέν προσκυνᾶμε, ἔστω κι ἂν μέ πολύ χρυσάφι εἶναι περιτυλιγμένα;

• Ὅσο γιά τή Μεγαλόχαρη, αὐτήν τήν βρίσκουμε παντοῦ, σέ κάθε ὀρθόδοξο Ναό καί σέ κάθε παρεκκλήσι καί ξωκκλήσι, καί μάλιστα στήν περίοπτο θέσι τοῦ **τέμπλου**. Θέλουμε νά ἐλπίζουμε, ὅτι οἱ πρεσβεῖες τῆς Παναγίας γιά μία σωστή λατρεία καί μία τιμητική προσκύνησι σώζει ἀπό προσκυνήσεις καί ἀνυπάρκτων ἀκόμη εἰκόνων!