

### Καί ὅμως κινεῖται!

● Ἡ γῆ γυρίζει γύρω ἀπό τόν ἥλιο ἢ ὁ ἥλιος γυρίζει γύρω ἀπό τή γῆ; Τό ἐρώτημα ἀπασχόλησε στό Μεσαίωνα πολλούς ἀστροφυσικούς. Γεωκεντρικό τό σύστημα, πίστευαν μέχρι τότε. Ἡλιοκεντρικό σύστημα ἐπέμεινε ὁ περίφημος Κοπέρνικος τόν 16ο αἰ. Καί μετά ἀπό αὐτόν ἦλθε ὁ Ἰταλός φυσικός **Γαλιλαῖος** καί διατύπωσε τήν ἐπιστημονική ἀλήθεια: «*Καί ὅμως ἡ γῆ γυρίζει*». Καί ὅταν πέθαινε, ψιθύρισε, βέβαιος γιά τή θεωρία του: «*Καί ὅμως ἡ γῆ γυρίζει!*»!

● Γιά, κάποιον **ἄλλον Γαλιλαῖο** μιλάει ὁλος ὁ κόσμος. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τί σημαίνουν τά Χριστούγεννά Του; Καί ὅμως ὁλος ὁ κόσμος γυρίζει γύρω ἀπό τόν Χριστό! Καί ὅμως ὁ Χριστός γυρίζει! Καί ὅμως ὁ Χριστός **κινεῖται** καί γύρισε τόν κόσμο ἄνω -κάτω! Καί ὅμως ὁ Χριστός ἐνηθρώπησε! Καί ὅμως, ὅσο κι ἄν ἐπιμένουν πολλοί στήν ἐπιστημονικά καθυστερημένη **ἀθεΐα** καί στή μουχλιασμένη **εἰδωλολατρία** τους, ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος! «*Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο*».

● Ὁ Χριστός ὡς Θεός εἶναι ὁ **ἀεικίνητος**, ὁ αὐτοκίνητος, ὁ «ἀεὶ κινῶν»! Πολλές **κινήσεις** δημιουργικοῦ δυναμισμού ἔκανε ὁ Θεός. Ἀλλά μία Του κίνησης Τόν κατέστησε τό **Κέντρο** τῆς ἀνθρωπότητας. Καί ἡ κίνησης αὐτή λέγεται **Ἀγάπη**. Ἀπό ἀγάπη **κινήθηκε** πρὸς τή γῆ. **Μετακινήθηκε** ἀπό τή δόξα τῆ θεϊκῆ στήν ἀνθρώπινη περπατησιά στή γῆ. Μετακινήθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος (ὁ Θεός), χωρίς νά παύση νά βρίσκεται καί στή **θέσι** Του στόν οὐρανό, στήν οὐσία τῆς Θεότητας.

● ● Μέ τήν κίνηση τῆς ἀγάπης Του, πού ὀνομάζουμε Χριστούγεννα, ἀνοίξε ὁ δρόμος, ἡ **νέα ὁδός**. Γιά νά θαυμάσουμε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, ἄς βάλουμε μπροστά ἀπό τή λέξι «ὁδός» μερικές **προθέσεις**. Τότε θά δοῦμε:

1. ● ὅτι ἡ **κίνησίς** Του πού σαρκώθηκε εἶναι **ἔξ-οδος** καί **εἴσ-οδος**. ● Ἐξοδος: Ὁ Ἰδιος μίλησε γι' αὐτήν: «Ἐκ τοῦ Πατρός ἐξῆλθον» (Ἰωάν. ιστ' 28). Στήν Παλ. Διαθήκη ὁ λαός τοῦ Ἰσραὴλ ἔκανε τή **μεγάλη ἔξοδο** ἀπό τήν Αἴγυπτο γιά τή γῆς τῆς ἐπαγγελίας. Τελικά δέν ἔφτασε. Ἐδῶ, μέ τά **Χριστούγεννα**, ὁ Θεός κάνει τήν ἔξοδο γιά νά φέρη τό λαό στήν **οὐράνια ἐπαγγελία**. ● Ἐξοδος: Κίνησις τοῦ Θεοῦ πρὸς τούς ἀνθρώπους. Ὁ οὐρανός περιπολεῖ τή γῆ.

● Ἡ ἔξοδος σημαίνει καί **εἴσοδος**. Ὁ Ἰδιος εἰσέρχεται μέσα στή σκηνή, στήν εἰδική σκηνή, στό **σῶμα**. «Ἐσκήνωσεν...». Ὁ Ἰδιος εἰσέρχεται ἀνάμεσα στους ἀνθρώπους καί τούς διδάσκει καί τούς γιατρεύει. Ὁ Ἰδιος κάνει εἴσοδο στόν πόνο τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Ἰδιος πραγματοποιεῖ εἴσοδο μέ τήν **Ἀνάληψη** στόν Οὐρανό: «Πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τούς οὐρανοῦς, ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τούς αἰῶνας» (Ἐβρ στ' 20).

● Ἡ δική Του ἔξοδος ἀπό τόν Οὐρανό σημαίνει τή **δική μας εἴσοδο** στή βασιλεία.

2 ● Ἄν στή λέξι «ὁδός» βάλουμε μπροστά τό **Κατά**, τότε Χριστούγεννα σημαίνουν **Κάθοδος**. Κατεβαίνει Ἐκεῖνος μέ τή σκάλα τῆς ἀγάπης. Ἀπό τό ἓνα χέρι Τόν κρατοῦν οἱ **ἄγγελοι**, ἀπό τό ἄλλο ἡ **ταπείνωσις**. Καί ἄν γιά τόν Χριστό Χριστούγεννα σημαίνουν κάθοδος, γιά μᾶς σημαίνουν **Ἄνοδος**. Κατῆλθε, γιά νά μᾶς ἀνεβάσῃ στήν ἀνθρώπινη ἀληθινή ἐλευθερία, ἀπό τόν ὑλιστικό τρόπο στήν ἀγιότητα. ● Μόνος Του **κατέβηκε**. Ὅταν ἀνέβηκε, δέν ἦταν μόνος. Ὅλοι μαζί Του. «*Συνῆγειρεν ἡμᾶς καί συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις*» (Ἐφεσ.).

3 ● Ἄν στή λέξι «ὁδός» βάλουμε μπροστά τό **Παρά** καί τό **Διά**, τότε γιά μέν τόν Χριστό Χριστούγεννα σημαίνουν **Πάροδος**, γιά μᾶς σημαίνουν **Δίοδος**. Δέν ἦρθε ἀπό τό γνωστό δρόμο, πού γεννιοῦνται οἱ ἀνθρωποι. Ἦρθε ἀπό τήν **πάροδο**, πού λέγεται **Μυστήριο**. Ἐνα **κορίτσι** τῆς Ναζαρέτ γεννάει ὄχι μέ τήν ἀναγκαιότητα τῆς σποράς, ἀλλά μέ τό μυστήριο τοῦ **Ἁγίου Πνεύματος**. «*Τό ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ Πνεύματός ἐστίν Ἁγίου*» (στ. 20). ● Δίοδος γιά μᾶς. «*Διέλθωμεν ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν...*» (Λουκ. ), λένε οἱ Ποιμένες. Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ **δίοδος** μας γιά τή σωτηρία. Τά **διόδια** τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ **ταπείνωσις** καί ἡ **πίστις**.

4 ● Ἄν στή λέξι «ὁδός» βάλουμε μπροστά τό **Περί** καί τό **Σύν**, τότε τά Χριστούγεννα γιά τόν Χριστό εἶναι ἡ **Περίοδος**, καί γιά μᾶς εἶναι ἡ **Σύνοδος**. Ὁλη ἡ ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι ἡ Περίοδος τῶν Χριστουγέννων. «*Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου*». ● Καί μετά τά Χριστούγεννα ἔχουμε **Σύνοδο**. Σύνοδος τῶν **δύο φύσεων**. Ἐνώνονται ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύσις. Σύνοδος **ἀγγέλων καί ἀνθρώπων**. Κατεβαίνουν ἄγγελοι καί εὐφραίνονται μέ τούς ἀνθρώπους. Σύνοδος ὅλων τῶν ἁγίων τῆς **Παλαιᾶς Διαθήκης**. Στό σημερινό Εὐαγγέλιο εἶδαμε τόσες κινήσεις, τόσες γεννήσεις, γιά **μία γέννησι!** Γιά τοῦ Χριστοῦ τῆ θεία Γέννησι.

● ● ● Χριστούγεννα! **Νέα κίνησις**. Δέν κινεῖται ὁ ἥλιος γύρω ἀπό τή γῆ. Κινεῖται ἡ γῆ, ὁ κόσμος ὅλος, γύρω ἀπό τόν Χριστό, τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Στή φύσι ἔχουμε **ἡλιοκεντρικό** σύστημα. Στή ζωὴ ἔχουμε **Χριστοκεντρικό** σύστημα.

—Καί ὅμως κινεῖται! Καί ὅμως ἐνανθρώπησε! Καί ὅμως περπάτησε στή γῆ. Καί ὅμως ὑπάρχουν πιστοί, πού κινοῦνται γύρω ἀπό τόν Χριστό.

—Χριστούγεννα! Κίνησις γύρω ἀπό τόν Χριστό. Ἀμήν.