

Τό θάρρος Ρώσων κλητηρικῶν

Μ πορεὶ ὁ πατριάρχης τῆς Μόσχας κ. Κύριλλος νά μή διαμαρτύρεται γιά τίς ἐπεκτατικές ἐνέργειες τοῦ Ρώσου ἥγετη, πού ἵστοπεδώνει τήν Οὐκρανία καί σκοτώνει ἐν ψυχρῷ δεκάδες χιλιάδες ἀμάχους.

Σ Μπορεῖ καί τό φιλικῶς προκείμενο στόν Πούτιν μεγάλο Ἀγιορείτικο μοναστήρι νά μήν ἔχῃ προβῆ μέχρι στιγμῆς σέ διαμαρτυρία γιά τό φρικιαστικό ἔγκλημα κατά τῶν ἀδελφῶν μας Οὐκρανῶν. "Ομως μέσα στά σπλάχνα τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ καί τοῦ Ρωσικοῦ κλήρου βράζει ἡ δικαία ἀγανάκτησις κατά τοῦ δολοφόνου ἥγετη.

Παραθέτουμε ἔκκλησι θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τερματισμό τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία. Μέχρι τή στιγμή πού γράφεται τό παρόν 284 Ρῶσοι κλητηρικοί ἔχουν βάλει τήν ὑπογραφή τους κάτω ἀπό κείμενο, πού ὁπωσδήποτε μετράει πολύ σέ θάρρος, ἀφοῦ κάθε φωνή στή Ρωσία ἀντίθετη στόν σύγχρονο σταυρωτή τῆς ἐλευθερίας, φυμώνεται καί στοιχίζει ἀπό ἔξορία μέχρι θάνατο.

• Ή ἔκκληση τῶν Ρώσων κλητηρικῶν:

«Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς καί διάκονοι τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μιλώντας καθένας γιά τόν ἔαυτό του, ἀπενθύνοντες ἔκκληση σέ ὅλους ἐκείνους ἀπό τούς ὄποιους ἔξαρτάται ἡ παύση τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου στήν Οὐκρανία. Ζητᾶμε τή συμφιλίωση καί τήν ἀμεσητή κατάπαυση τοῦ πυρός.

Κάνοντες αὐτή τήν ἔκκληση μετά τήν Κυριακή τῆς Ἐσχάτης Κρίσεως καί παραμονή τῆς Κυριακῆς τῆς Συγχωρήσεως. Ή Ἐσχάτη Κρίση περιμένει κάθε ἀνθρώπο. Καμμία γήινη ἔξουσία, κανένας γιατρός, κανένας φύλακας δέν θά μᾶς προστατεύσει ἀπό αὐτή τήν κρίση. Ἀνησυχώντας γιά τή σωτηρία κάθε ἀνθρώπου, πού θεωρεῖ τόν ἔαυτό του παιδί τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δέν θέλουμε νά ἐμφανιστεῖ σέ αὐτή τήν κρίση, κουβαλώντας μητρικές κατάρες σάν βαρύ φορτίο.

Ὑπενθυμίζοντες, ὅτι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού χύθηκε ἀπό τόν Σωτήρα γιά τή ζωή τοῦ κόσμου, ὅταν λαμβάνεται στό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας ἀπό ἀνθρώπους πού δίνουν δολοφονικές ἐντολές, δέν παρέχει ζωή, ἀλλά δίνει αἰώνιο μαρτύριο.

Θρηνοῦμε γιά τή δοκιμασία, στήν ὁποία ὑποβλήθηκαν ἀδικα οἱ ἀδελφοί καί οἱ ἀδελφές μας στήν Οὐκρανία...

Σκεφτόμαστε μέ πίκρα τήν ἀβυσσο, πού θά πρέπει νά ξεπεράσουν τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας στή Ρωσία καί τήν Οὐκρανία, γιά ν' ἀρχίσουν καί πάλι νά νοιάθουν φίλοι μεταξύ τους, νά σέβονται καί ν' ἀγαποῦν ὁ ἔνας τόν ἄλλον. Σεβόμαστε τή θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί πιστεύοντες ὅτι ὁ λαός τῆς Οὐκρανίας πρέπει νά κάνει τήν ἐπιλογή μόνος του, ὅχι μέ τό ὅπλο στόν κρόταφο, χωρίς πίεση ἀπό τή Δύση ἢ τήν Ἀνατολή.

Περιμένοντας τήν Κυριακή τῆς Συγχωρησης, ὑπενθυμίζοντες ὅτι οἱ πύλες τοῦ παραδείσου ἀνοίγονται σέ ὄποιονδήποτε, ἀκόμα καί σέ κάποιον βαριά ἀμαρτωλό, ἀν ζητήσει συγχώρεση ἀπό αὐτούς πού ταπείνωσε, προσέβαλε ἢ περιφρόνησε ἢ ἀπό ἐκείνους πού σκότωσε μέ τά χέρια του ἢ μέ ἐντολή του. Δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος ἀπό τήν συγχώρεση καί τήν ἀμοιβαία συμφιλίωση.

“Η φωνή τοῦ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου φωνάζει ἀπό τή γῆ, καί τώρα εἶσαι καταραμένος”, εἶπε ὁ Θεός στόν Κάιν, πού ἀπό ζήλεια σκότωσε τόν μικρότερο ἀδελφό του, τόν Ἀβελ. Ἄλλοιμονο στόν ἀνθρώπο, πού καταλαβαίνει ὅτι αὐτά τά λόγια ἀναφέρονται σ' αὐτόν προσωπικά.

Καμμία εἰρηνική ἔκκληση γιά εἰρήνη καί τερματισμό τοῦ πολέμου δέν πρέπει νά καταπνίγεται βίαια καί νά θεωρεῖται ώς παράβαση τοῦ νόμου, γιατί θεία ἐντολή λέει “μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί”.

Καλοῦμε τά ἀντιμαχόμενα μέρη σέ διάλογο, γιατί δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική στή βία. Μόνο ἡ ἰκανότητα ν' ἀκοῦς τόν ἄλλον μπορεῖ νά δώσῃ ἐλπίδα γιά διέξodo ἀπό τήν ἀβυσσο, πού ρίχτηκαν οἱ χῶρες μας μέσα σέ λίγες μέρες.

Ἀφήστε τόν ἔαυτό σας καί ὅλους ἐμᾶς νᾶ μποῦμε στή Μεγάλη Σαρακοστή μέ πνεῦμα πίστης, ἐλ πίδας καί ἀγάπης.

Σταματήστε τόν πόλεμο!».