

## Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!

ωνές ἀπογνώσεως! Καί ποῖός ἀκούει; Φεύγει ἡ γῆ κάτω ἀπό τὰ πόδια μας καί μεις πανηγυρίζουμε! Δολοφονοῦμε τήν Ἑλλάδα, καί ὅσοι Ἕλληνες ἀπέμειναν, τρελλά διασκεδάζουν. Τό ἑλληνικό αἷμα χύνεται ποτάμι (ἐκτρώσεις), καί πολλοί ἀρχιερεῖς χοροστατοῦν σέ ἐπιδεικτικές πολυαρχιερατικές «φιέστες».

• Νοήσατε περί τίνος πρόκειται; Γιά τό **δημογραφικό**, τό τραγικώτερο τῶν θεμάτων. Καί τό δημογραφικό ὀφείλεται στήν **ὑπογεννητικότητα**. Καί ἡ ὑπογεννητικότητα ὀφείλεται στήν **ἀπιστία**.

• Ἄς λιτανεύουμε κάθε μέρα εἰκόνες! Ἄς περιφέρουμε πανηγυρικά ἅγια λείψανα! Τίποτε δέν μεταθέτει τοὺς Ἕλληνες ἀπό τήν **ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας** καί τίς **ἐκτρώσεις**. Ἐλάχιστοι τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐκλεκτοί, ἀλλά **«λείμμα»**, λείψανα ἀγίου παρελθόντος!

• **Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!** Τό φωνάζουν ἀρκετοί. Δέν εἰσακούονται. Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει! Τό φώναξε πρόσφατα καί ἓνας Ἕλληνας εὐρωβουλευτής (ἀνεξάρτητος), ὁ καθηγητής **κ. Κωνστ. Χρυσόγονος**. Σέ συνέντευξί του ἐπεσήμανε:

«Κατατριβόμαστε μέ ἀσήμαντα θέματα (οἱ πολιτικοί), ἐνῶ εἶναι ἀδυσώπητο, σέ σαράντα χρόνια ἀπό τώρα, ἂν παραμείνουν στοὺς ἴδιους ρυθμούς οἱ ἐξελίξεις στό δημογραφικό καί στή μετανάστευσι τῶν ντόπιων, νά μὴν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος Ἑλλήνων μέσα στά σημερινά ὄρια τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους»!

• **Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!** Ψυχορραγεῖ μέσ' στήν **εὐμάρεια**. Θάβεται στό λάκκο τῆς **ὀλιγοπιστίας** καί τῆς **ἀπιστίας**. Ἐξαφανίζεται τό ἱστορικό της μέλλον. Καί τό ρόλο τοῦ **νεκροθάφτη** τὸν παίζουν πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί λειτουργοί.

• **Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!** Ἐζήσε στά χρόνια τῆς δουλείας, γιατί οἱ Ἕλληνες γεννοῦσαν παιδιά. Ἐζήσε σέ χρόνια φτώχειας καί ἐχθρικῆς κατοχῆς, γιατί οἱ Ἕλληνες πίστευαν στό σύνθημα: **«Ἐχει ὁ Θεός!»**, καί ἄφηναν τὸν ἑαυτό τους στήν **πρόνοια** τοῦ Θεοῦ. Καί τώρα πεθαίνει!

• **Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!** Δέν θέλουμε χρυσᾶ κανδήλια. Δέν θέλουμε χρυσές εἰκόνες. Δέν θέλουμε χρυσᾶ σκεύη. Δέν θέλουμε ἄλλους πανηγυρισμούς. Δέν θέλουμε ἄλλες χρυσοποικιλτες θρησκευτικές γιορτές. Θέλουμε **ἄγιες οἰκογένειες**, μέ **ἀγάπη** στά παιδιά καί μέ σωστή **ἀγωγή**.

• **Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει!** Πρὶν ἀπό 80 περίπου χρόνια ὅλοι ἦσαν **ὑπερπολύτεκνοι** στὸν τόπο μας (ἐκτός ἀπό τὰ ἄτεκνα ζευγάρια). Εἶχαν οἱ Ἕλληνες τὴ φυσικὴ ἠθικὴ! Τώρα; Μὲ τόση θρησκευτικὴ «κουλλούρα» οἱ Ἕλληνες εἶπαν στὸν Θεό: **«Ὁχι! Δέν θά γίνεταί τό δικό Σου. Τό δικό μας θέλημα θά γίνεταί!»**

• Προτοῦ χτυπήσῃ ἡ τελευταία πένθιμη καμπάνα γιά τό νεκροθάψιμο τῆς Ἑλλάδας, ἄς κτυπήσουμε **συναγερμό μετανοίας**. **«Ἐπι τρεῖς ἡμέραι καί Νινευὶ καταστραφήσεται!»** Κήρυγμα Ἰωνᾶ χρειάζεται, γιὰ νά μὴ καταστραφοῦμε.

• Ἄν μετανοήσουμε οἱ Ἕλληνες, ἂν ἀφήσουμε τὴν ψεύτικη θρησκευτικὴ καὶ θελήσουμε νά σηκώσουμε καθέννας τό **σταυρό** τοῦ καθήκοντος, τῆς πίστεως καί τῆς θυσίας, τότε τό **θαῦμα** θά γίνῃ. Τότε ἡ Ἑλλάδα δέν θά πεθάνῃ. Ἡ Ἑλλάδα τότε θά ζήσῃ. Καί πρέπει νά ζήσῃ ἓνας τόπος τόσων ἡρώων καί ἁγίων.