

Είναι δῶρο, ὄχι ἐπιλογή!

ἀρχ/του Δανιήλ Αεράκη

Διάλογος μεταξύ ἑνός ἀγοριοῦ 15 ἐτῶν καί τῆς μητέρας του. Φανταστικός τώρα φαίνεται. Σέ λίγο καιρό θά εἶναι πραγματικός! Ἀφοῦ τό ἀγόρι (καί τό κορίτσι) αὐτῆς τῆς ἡλικίας θά ἔχη νομική κάλυψη γιά τήν... ἐπιλογή του!

—Μαμά, ἔχω νά σοῦ ἀναγγεῖλω κάτι σπουδαῖο γιά μένα. Μή ταραχτῆς! Μή μέ ἀποπάρης!

—Τί συμβαίνει, ἀγόρι μου;

—Θά ἀλλάξω φῦ(ί)λο!

—Καί γιατί νά ταραχτῶ; Τόν ξέρω τό φίλο σου, πού ὄλο μαζί βγαίνετε καί εἶναι, πῶς τό λέτε σεῖς, «ὁ κολλητός σου»! Βέβαια σέ εἶχα προειδοποιήσει νά προσέχης. Δέν μοῦ φαινόταν «σόι»! Φοβόμουν πῶς θά σέ ξεμυαλίση. Καλὰ ἔκανες λοιπόν, πού θά ἀλλάξης φίλο! Κοίταξε τά μαθήματά σου καί πρόσεχε τίς παρέες σου...

—Μαμά! Δέν κατάλαβες τί σοῦ εἶπα! Δέν σοῦ εἶπα, ὅτι θ' ἀλλάξω φίλο (μέ γιώτα). Θ' ἀλλάξω φῦλο (μέ ὕψηλον)! Δηλαδή, δέν σοῦ τό λέω γιά νά σέ ρωτήσω! Τό ἔχω ἀποφασίσει. Θά δηλώσω ὅτι θέλω νά εἶμαι... γυναίκα! Θά γίνω κορίτσι!...

—Τρελλάθηκες, παιδί μου; Ποῦ θά τό δήλωσης;

—Δέν παρακολουθῆς, μαμά, τήν... πρόοδο στήν κοινωνία μας; Ἔχουμε νέα κατάκτησι! Ἐμένα, ὅταν μέ γέννησες, μέ ρώτησες καί πηγες καί μέ δήλωσες ἀγόρι στό ληξιαρχεῖο;...

—Μά, παιδί μου, - τόν διέκοψε ταραγμένη ἡ μητέρα - ἐγώ σέ δήλωσα ἀγόρι, γιατί εἶσαι ἀγόρι! Ὅλη ἡ ἀνατομία τοῦ σώματός σου τό φώναζε καί τό φωνάζει: Εἶσαι ἄνδρας!

—Ἄστα αὐτά, μάνα! Τό ἄν εἶμαι ἄντρας ἢ γυναίκα, δέν θά μοῦ τό πῆς ἐσύ, οὔτε κανένας γιατρός! Θά τό ἐπιλέξω ὁ ἑαυτός μου. Ἐπιτέλους! Ἡ Βουλῆ, μάς ἔδωσε αὐτό τό δικαίωμα! Συμπλήρωσα τά 15. Σοῦ ἀρέσει, δέν σοῦ ἀρέσει, θά δηλώσω ἐγώ τό φῦλο μου! Αἰσθάνομαι κορίτσι! Καί θά γίνω γυναίκα πολὺ σύντομα, ἀλλάζοντας τό φῦλο μου!

Ἡ μητέρα δέν πίστευε στά μάτια καί στ' αὐτιά της! Δέν εἶχε παρακολουθήσει τόν τόσο θόρυβο γιά τό νομοσχέδιο «περί νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου».

Ἡ κυβέρνησις τῶν δεδηλωμένων ἀθέων δίνει τήν ἐντύπωσι, ὅτι σκοπός της δέν εἶναι νά προσπαθήσῃ νά λύσῃ τά δυσχερῆ οἰκονομικά προβλήματα τοῦ λαοῦ, πού σέ ποσοστό 35% εἶναι κάτω ἀπό τό ὄριο τῆς φτώχειας. Σκοπός της δέν εἶναι νά θωράκισῃ τά σύνορα τῆς πατρίδας μας ἀπο τίς ὀρέξεις τῶν γειτόνων μας. Σκοπός της εἶναι ἕνας καί μόνο: Νά ξερριζώσῃ ὅλους τούς **Θεσμούς**, πνευματικούς, χριστιανικούς, οἰκογενειακούς, ιστορικούς, παιδαγωγικούς, παραδοσιακούς! Εἶναι γνωστός ὁ ἰδεολογικός της «μπούσουλας».

Ἄς φτάσῃ ἡ σύνταξις τῆς χήρας στά 300 εὐρώ! Ὅφείλει νά κόψῃ τό λαιμό της, γιά νά βρῆ χρήματα γιά φόρους, γιά ΔΕΗ, γιά τηλέφωνα, γιά νερό, γιά ψώνια... Τό κράτος εἶναι ὄχι ἀπλῶς φειδωλό, ἀλλά ἀνάλγητο. Ἀφειδώλευτα ὅμως προσφέρει στό βωμό τῆς διαφθορᾶς, νομικά ἐρείσματα γιά ἀκολασία, διαστροφή, ἐγκληματικότητα!

- Μετά τό «σύμφωνο συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων, μετά τήν σχεδόν ἐξομοίωσι ἐνός ἀνωμάλου ζευγαριοῦ μέ ἕνα φυσιολογικό ζευγάρι (ἄνδρας-γυναίκα), μετά τόν οὐσιαστικό ἀποχριστιανισμό τοῦ μαθήματος τῶν Ἱεροσκευτικῶν, ἔρχεται καί ὁ νόμος πού δίνει τό δικαίωμα σέ **δεκαπεντάχρονα** παιδιά νά ἀλλάζουσι τήν ἐμφυλική τους ταυτότητα, νά δηλώνουσι, δηλαδή, μερικά ἀγόρια ὅτι ἐπιλέγουσι νά εἶναι κορίτσια, καί μερικά κορίτσια νά νάιναι ἀγόρια!... Καί μετά ἀπό αὐτό; Γρήγορα ἔρχεται τό νομοσχέδιο γιά νομιμοποίησι τῆς ἰνδικῆς κάνναβης (τῶν μαλακῶν, στήν ἀρχή, ναρκωτικῶν!)...

- Δέν ξέρουσι, ἂν καί πότε θά παραδώσουσι τήν καρέκλα τῆς ἐξουσίας αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦσι, οὔτε ξέρουσι, ἂν ἐκεῖνοι πού θά ἔλθουσι θά «ναρκοσυλλέξουσι» τίς νάρκες τῶν τωρινῶν κυβερνώντων. Ἐκεῖνο πού ξέρουσι εἶναι ὅτι γιά τούτους, φρένο στό ξερρίζωμα τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν δέν ὑπάρχει! Γιά τούς ἄλλους θά δοῦμε!