

Λαός ὀρθόδοξος

ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Ἐπὶ ἔτι ἀξίαι, πού εἶναι διαχρονικές. Γιά τόν τόπο μας, πού λέγεται Ἑλλάδα, τό τρίπτυχο «*Πατρίδα, Ὀρθοσκεία, Οἰκογένεια*», εἶναι διαχρονικό.

- Μπορεῖ βέβαια νά τό καπηλεύωνται πολλοί κατά καιρούς, ἀλλ' αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι χάνει τή σημασία του.
- Μπορεῖ νά κάνουν μερικοί τυπικά τό **σταυρό** τους καί νά μήν ἔχη ἡ ζωή τους σχέσι μέ τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά καταργήσουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὡς δόγμα καί ὁμολογία τῆς χριστιανικῆς μας κλήσεως καί ιδιότητος.
- Μπορεῖ νά εἶναι μερικοί **πατριδοκάπηλοι**, ἀλλ' αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι θά λησμονήσουμε τήν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας ἢ θά θεωροῦμε ἀναχρονιστικό τό νά ὀνομαζώμαστε **Ἑλλάδα**.
- Μπορεῖ πολλοί νά χλευάζουν τήν ἠθική ζωή καί τήν τιμιότητα τῆς ὠραίας οἰκογένειας, ἀλλ' αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν εἶναι ἡ **οἰκογένεια** τό **κύτταρο** τῆς κοινωνίας καί εἰδικώτερα, ὅτι ἡ χριστιανική οἰκογένεια δέν εἶναι ὁ **προθάλαμος** τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ αἰμοδότης τοῦ Ἔθνους.
- *Νά γιατί προκάλεσαν ἀγανάκτησι δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς Νικ. Βούτση, μέ τίς ὁποῖες θέλησε νά ξεριζώσῃ ὅ,τι ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο ἀπό τόν τόπο πού λέγεται Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα εἶπε: «Ἡ ἐποχή δέν μπορεῖ νά εἶναι βαθύτατα συντηρητική, οὔτε ἡ Ἑλλάδα ἡ μεταμνημονιακή (!), νά εἶναι Ἑλλάδα μέ ὄραμα τό “Πατρίς, Ὀρθοσκεία, Οἰκογένεια”... Στήν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθοδοξία ἀφορᾷ τό 90% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι Ὀρθόδοξος λαός (!). Εἴμαστε σύγχρονο κράτος. Δέν εἴμαστε φονταμενταλιστικό ὀρθόδοξο κράτος, οὔτε ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας»!*
- Κάποιοις ἄλλοις **«ταλιμπάν»** ἔπρεπε νά καταδικάσῃ ἡ Βουλή. Αὐτούς, πού ἀποτελοῦν τήν τρομοκρατική ὀργάνωσι «Ρουβίκωνας» καί μπῆκαν καί ἀσχημόνησαν καί μέσα στή Βουλή!
- Ὅσο γιά τό τί εἶναι ἡ Ἑλλάδα, δέν θά ρωτᾶμε ἐσᾶς, κ. Βούτση, ἀλλ' αὐτούς πού ἔστησαν καί ἀνέστησαν αὐτό τό κράτος. Θά ρωτήσουμε τούς **μάρτυρες** καί τούς **ἥρωες** τοῦ Ἔθνους.
- Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ **Οἰκογένεια**. Καί ἄν, ὅπως πᾶτε, διαλύσετε τό θεσμό τῆς οἰκογένειας, μετά ἀπό λίγα χρόνια δέν θά ὑπάρχη Ἑλλάδα.
- Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι καί ἡ **Ὀρθοσκεία** καί πῖο συγκεκριμένα ἡ **Ἐκκλησία**. Σῶμα χωρίς καρδιά θά εἶναι ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι ἀθεϊστικό κράτος ἡ Ἑλλάδα. Μπορεῖ κάποιοι νά καπηλεύτηκαν τό σύνθημα «*Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν*», ἀλλ' αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ζῆσι χωρίς τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.
- Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά **Πατρίδα**. Ανήκει στήν κοινωνία τῶν ἐθνῶν, ἀλλά μέ τή δική της **ἐθνική ταυτότητα**.

Οἱ ἰδέες σας, κ. Βούτση, ἐπιχειρήθηκε κάποτε νά ἐπιβληθοῦν στόν τόπο μας καί μέ αἱματηρή βία. Ἀλλά δέν ὑποτάχθηκε στόν **ἄθεο κομμουνισμό**. Ἐλπίζουμε, ὅτι θά ἀνακάμψουμε ὡς Ἕλληνες, γιά νά εἴμαστε ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων προγόνων μας.