

Αποτειχίσεις και σχίσματα

ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

Ὁ πρεσβύτερος, πνευματικό του προϊστάμενο ἔχει τόν ἐπίσκοπό του. Ἄν, λοιπόν, ὁ **ἐπίσκοπος** του κηρύττει «*γυμνῆ τῇ κεφαλῇ*» (δημόσια δηλαδή) αἵρεσι, τότε ἔχει δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) νά διακόψῃ τό μνημόσυνο του.

• Ρωτᾶμε εὐθέως: Ὁ εὐλαβῆς καί σεμνός καί σεβάσμιος **Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Θεόκλητος**, κήρυξε καμμία αἵρεσι; Ὅλοι, καί οἱ φανατικότεροι ἀκόμα, ἀπαντοῦν «**Ὁχι! Εἶναι ὀρθοδοξότατος**»! Τότε γιατί τρεῖς-τέσσερις ρασοφόροι κλειδώνουν τίς πόρτες νᾶων καί μονῶν, προκειμένου νά μή λειτουργήσῃ ὁ σεβάσμιος ἐπίσκοπός τους ἢ ὁ νόμιμος ἐκπρόσωπός του;

Ζῆλο ἄς ἔχουν γιά τήν Ὀρθόδοξο πίστι. Τήν διαφωνία τους ἐναντίον **οἰκουμενιστικῶν** ἐνεργειῶν ἄς τή διατυπώνουν. Ἄλλ' ἄς μή μονοπωλοῦν τό ζῆλο. Καί πρό παντός ἄς μήν προκαλοῦν σάλο στους πιστούς καί γίνωνται ἀκούσια ἢ ἐκούσια αἴτιοι σχίσματος. Ἄς ἀκούσουν τί λέει σχετικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος:

«*Ἔργον τοῦ διαβόλου τό διασπᾶν ἡμᾶς ἀπ' ἀλλήλων· καί σφόδρα ἐσπούδακεν ἀνελεῖν τήν ἀγάπην, ἵνα ἐκκόψῃ τῆς διορθώσεως τήν ὁδόν καί κατάσχῃ ἐκείνον μέν οὖν ἐν πλάνῃ, σέ δέ ἐν ἀπεχθείᾳ, εἶθ' οὕτως ἀποτειχίση τῆς ἐκείνου σωτηρίας τήν ὁδόν*» (Ε.Π.Ε. 18α, 402).

Μετάφρασις: *Ἔργο τοῦ διαβόλου εἶναι νά μᾶς διασπᾶ ἀπό τούς ἀδελφούς μας. Μέ πολύ ζῆλο προσπαθεῖ νά ἐξαλείψῃ τήν ἀγάπην, γιά νά καταστρέψῃ τό δρόμο τῆς διορθώσεως καί νά κυριεύσῃ, ἐκείνον μέν μέ τήν πλάνῃ, ἐσένα δέ μέ τήν ἔχθρα, καί ἔτσι νά βγάλῃ τούς πιστούς ἀπό τό δρόμο τῆς σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ.*

• Εἶναι ζῆλος Ὀρθοδοξίας τό νά **εἰσπηδοῦν** κληρικοί ἄλλων Μητροπόλεων καί χωρίς τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου νά λειτουργοῦν; Εἶναι ζῆλος Ὀρθοδοξίας τό νά συλλειτουργοῦν μέ τόν ὁποιοδήποτε καί νά ἀγνοοῦν παντελῶς τόν πατέρα τους, τόν ἐπίσκοπό τους;

• Καί, ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ ναοί καί τά μοναστήρια δέν ἀποτελοῦν **ιδιοκτησία** κανενός. Ὅσοι μόνοι τους «**ἐξεκλάσθησαν**» (Ρωμ. ια' 17-20) ἀπό τό δένδρο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ἔφυγαν μέ τή μορφή εἴτε ἀποτειχίσεως, εἴτε σχίσματος, δέν «*κουβαλοῦν*» μαζί τους τό ναό τους ἢ τό μοναστήρι τους!

• Τά ὅσα σημειώνουμε ἐδῶ, ἀφοροῦν καί σέ περιστατικά ἄλλων Μητροπόλεων, περιστατικά «ἀποτειχίσεως» ἢ σχισματικῶν τάσεων. Ἀναφερθήκαμε ὅμως ἰδιαίτερα στή **Φλώρινα**, διότι ὁ ἐκεῖ ἐπίσκοπος ἐργάζεται ἱεραποστολικά στήν περιοχή ἀπό τό 1967 καί προσπαθεῖ νά εἶναι «*φῶς τοῦ κόσμου*».

Θά τολμοῦσαν ἄραγε οἱ «σχίζοντες τήν Ἐκκλησίαν» νά συμπεριφερθοῦν ἔτσι καί στόν μακαριστό **Φλωρίνης Αὐγουστῖνο**; Θά τόν περιφρονοῦσαν ἔτσι; Θά ἀγνοοῦσαν τήν ἐπισκοπική του παρουσία; Εὐχόμεστε νά φωτισθοῦν καί νά ἐπανέλθουν στήν κανονική τάξι, ἀκόμα καί διαφωνοῦντες. Ἡ διαφωνία δέν πρέπει νά καταλήγῃ σέ ΣΧΙΣΜΑ.